

LÖWHAGEN-NYTT 2007

Släkten Löwhagens elektroniska nyhetsbrev

Detta meddelande innehåller följande information:

- Släkten ökar i antal
- Fortsättning historien om Emma Karlsson
- Fanns det släktingar före Jöns Jönsson?
- Födelsedagsservice 2008
- Gren Ivar
- Gren Josef
- Gren Greta
- Gren Abel
- Översyn av hemsidans fotoalbum
- God Jul och Gott Nytt År!

Släkten ökar i antal

Nu i december 2007 omfattar vår släkt 238 medlemmar. De sista tillskotten har skett dels inom gren Josef, där Hanna och Erik fötts och dels inom gren Greta, där Christoffer Persson blivit sambo med Frida Bogehäll. Mer detaljer framgår av respektive grens sammanställning här på hemsidan.

Våra adjungerade släktgrenar Berglund och Holmkvist har också utvecklats till 31 st adjungerade släktmedlemmar.

Fortsättning av historien om Emma Karlsson

Släktens blivande ålderman Lars-Rune Lingmerth har, som vi tidigare informerat om, släktforskat om Emma Karlsson. Lars-Rune har gjort ett gediget arbete och fått fram viktig och spännande information.

Vår farfars far, Magnus August Johansson, var genom giftermål den sjätte innehavaren av Löfhagen. Den 14 juni 1879 föddes ett flickebarn på Löfhagen av pigan Anna Sofia Johannisdotter. Far till flickan var ingen mindre än August! Tilldragelsen var naturligtvis en stor skandal i familjen, släkten, ja i hela bygden. Eländet blev inte mindre av att Augusts hustru, Stina Greta, senare samma år födde en dödfödd dotter. Vi kan bara spekulera i om Stina Gretas sorg över makens snedsprång hade någon påverkan i händelseförloppet.

Pigan Anna Sofia var född på torpet Nytorp under Äsprilla Västergård i Fröderyd den 4 februari 1854. Hennes far hette Johannes Svensson och hennes mor Anna Bengtsdotter. Anna Sofia lämnade Fröderyd i november 1877 för att städslas som piga i Löfhagen. Flickan hon födde 1879 fick namnet Emma Karolina. Hon fick efternamnet Svensson eftersom inget antecknades i kyrkboken om eventuell fader. Vi vet dock att fadern var vår farfars far

August. Anna Sofia var på Löfhagen i fem år fram till 1884, då hon flyttade till Jönköping.

Hanna Wärn, vår faster, hade som barn och vuxen god kontakt med Emma. Emma gifte sig 1911 med Oskar Karlsson, född 1882. Emma och Oskar bodde i kvarnen i Ormaryd. Huset hette Ådala. På 1940-talet vet vi att Emma och Oskar var ägare till kvarnen och ett intilliggande sågverk. På trakten kallades Oskar för "mjölnaren". Både kvarnen och sågverket drevs av vattenkraft. För att hinna med allt sågade man på dagarna och malde säd på nätterna. Emma och Oskar fick fem barn: Stina 1912-1981, Viola 1914-1982, Maj 1918-2006, Lennart 1923-1953 och Linnea 1926-1927.

Emma dog 1961 och Oskar 1946.

Stina gifte sig 1948 – vid 36 års ålder - med Gillis Kasteby. Gillis var också från Ormaryd. De övertog kvarnen. Såvitt vi vet fick de inga barn. Gillis blev Ormaryds sista mjölnare. Viola förblev ogift. Han var rektor för Margaretahemmet i Kinivsta, som lades ned 1962. Viola var en framgångsrik yrkeskvinna och blev utnämnd till Riddare av Nordstjerneorden (RNO). Katarina Wedin i gren Bertil har arbetat en sommar hos Viola på Margaretahemmet. 1976 deltog Viola i Löwhagens släkträff i Korsberga. Det fanns alltså flera kontakter under åren mellan Emmas och vår släkt.

Vem vet mer om detta? De äldre i vår kusinskara borde ha hört talas om Emma?!

Maj gifte sig med Göte Zetterberg från Erlingsboda. De fick dottern Monica, numera död. Monica var gift och hennes man lär vara i livet. Lars-Rune försöker utröna mer om Monicas man. Hittar vi honom och han lever finns en kvar i livet av släktgren Emma. Annars har denna släktgren dött ut.

Emma och Oskar, Stina och Gillis, Viola, Lennart och Linnea ligger alla begravda i en familjegrav på Norra Solberga kyrkogård utanför Nässjö. Graven är en av de största på kyrkogården. Texten på stenarna är svår att läsa. Lars-Rune berättar att det var ett känslösamt ögonblick när han fann graven. När han började forska kring Emma var kunskapen om hennes liv och leverne mycket begränsad. Nu vet vi alla desto mer.

Tack Lars-Rune!

Fanns det släktingar före Jöns Jönsson?

Vid släktmötet 2006 informerade jag om att det finns mycket som tyder på att tidigare generationer av vår släkt levde på Löwhagen före Jöns Jönsson. Jag utlovade att vi skulle försöka utröna detta till nästa släktemöte. Denna målsättning kvarstår. Gunnar och jag har inte börjat arbeta med detta spännande projekt ännu. Vi har förvisso några år på oss.

Födelsedagsservice 2008

Vi har bytt namn på hemsideslänken "Fira på nätet" till "Födelsedagsservice". Orsaken är att vi fått stänga vår Gästbok pga missbruk. Vi har som tidigare år lagt ut alla släktingars födelsedagar som är multiplar av fem. Saknas du någon födelsedag eller anges den felaktigt hör av er så att vi kan rätta till.

Gren Ivar

Ulf berättar att han och Barbro njuter av sin pensionärstillvaro. De var 3 ½ månad i Skansnäset i somras, där barnen , broder Bo, Trygve, Marianne och Gunnar med flera var och hälsade på. Väl hemma i Vänersborg igen bar det av till Kina i 12 dagar. Under hösten har Ulf varit i Oslo hos Björn och varit barnvakt åt Sigurd samt spacklat och målat i Björns lägenhet. Uppe i Skansnäset pågår ett skorstensprojekt, som Ulf vill ha klart tills i vår så att påsken kan firas däruppe.

Ulf och Barbro har bytt e-postadress till:

lowhagen@gmail.com

Gren Josef

Gunnar rapporterar att hälsoläget är gott med undantag för Elsie Löwhagen, som varit sjuk en längre tid. Gren Josef hade sin sedvanliga grenträff i september med gott deltagande och trevliga aktiviteter. Under årets älgjakt nedlade Dag en tiotaggare. Johan i Norrby är också en framgångsrik jägare och har fällt några vildsvin under året. Själv skjuter jag mest rygg säger Gunnar litet skämtsamt. Kan det bero på att Gunnar i höst fyllt sextiofem år frågar sig redaktören?

Gren Greta

Kusin Elsie har opererat sin högra höft med lyckat resultat. Ken, som fyllt 80 år under året, mår förhållandevis bra. Kusin Ethel har fått problem med sin syn. Hennes Gösta har njurproblem och får dialysbehandlingar hemma. Rapportören, Lena Bogehäll, konstaterar att ingen av de fyra gäng klagar utan lever livet så bra de kan.

Vi får också veta att Frida Bogehäll har förlovat sig och flyttat ihop med Christoffer Persson. Vidare att Carin Johansson börjat studera internationell ekonomi i Jönköping.

Gren Abel

Kerstin rapporterar att det är bra med henne och de sina. För några veckor sedan skulle Kerstin åka tåg från Örebro och hälsa på oss i Strängnäs. Vid perrongen i Örebro fick hon överdriven hjälp från några ungdomar med sina väskor. Ungdomarna klev inte på tåget utan var bara "hjälpsamma". Väl på tåget upptäckte Kerstin att hennes plånbok var borta. Så se upp för hjälpsamhet på perrongen!

I mars hade Ulla och jag nöjet att vara med om att arrangera bröllop i Bilbao, Spanien. Vår son Fredrik gifte sig med Patricia Martinez la Fuente. Brudparet är bosatta i Madrid. Vår dotter Sarah flyttade i somras från Göteborg till Stockholm. Hon och hennes pojkvän Jonas Winter bor nu i Sollentuna. Själv har jag varit sjuk under senare delen av hösten. I slutet av oktober sprack min tjocktarm och jag fick akutopereras. Från att ha varit illa därän börjar jag nu känna mig starkare. I vår beräknas jag opereras igen.

Översyn av hemsidans fotoalbum

Jag hoppas ni lagt märke till att hemsidans fotoalbum ändrat karaktär och börjar växa fram. Det är Olle Löwhagen som tagit på sig ansvaret för fotoalbumets utveckling. Fler bilder kommer efterhand att läggas ut på nätet. Har du idéer och önskemål så tala med kusin Olle!

God Jul och Gott Nytt År!

Nu stundar jull- och nyårsfirande. Hela Löwhaga-släkten tillönskas sköna dagar, trivsam familjesamvaro och många julklappar!

Strängnäs i december 2007

Börje Löwhagen