

# LÖWHAGEN-NYTT sommaren/08

Släkten Löwhagens elektroniska nyhetsbrev



Detta meddelande innehåller följande information:

- Från Elsie Löwhagens begravning
- Reserapport från Ulf och Gunnar Löwhagen
- Fritz knep för att visa upp en duktig klass
- Gren Josef planterade träd
- Barnbarn på gång i gren Abel/Börje
- Ha en skön sommar!

-----

## Från Elsie Löwhagens begravning

Fredagen den 11 januari jordfästes Elsie Löwhagen från gren Josef i Korsberga kyrka. Många grannar, vänner, kollegor och släktingar hade mött upp för att delta. I den efterföljande minnesstunden i församlingshemmet deltog över hundra personer. Begravningen gick i tulpanernas tecken. Kistan var dekorerad med tulpaner och likaså borden i församlingshemmet. Elsie var som vi vet medveten om sin annalkande död och hade förberett sin begravning. Sonen Dag läste upp ett brev som Elsie skrivit inför sin begravning, där Elsie bl a gav uttryck för " att jag är med er i denna stund". Barnbarnet Louise berättade att hon provsjungit några sånger för Elsie. Elsie hade sedan valt ut vilka sånger som Louise och hennes kusin Elin skulle sjungas vid begravningen. Under minnesstunden serverades Elsies måltid. Gun-Britt som vi känner från våra släktmöten hade samtalat med Elsie om vilken mat Elsie ville att begravningsgästerna skulle trakteras med.

## Reserapport från Ulf "Ivar" Löwhagen och Gunnar "Fritz" Löwhagen

*Våra kära kusiner har i månadskiftet maj/juni genomfört en resa från Göteborg/Vänersborg till Skansnäset på gränsen mellan Ångermanland och Lappland, där Ulf och Barbro har ett härligt sommarviste i form av en nedlagd skola vid Tåsjön med utsikt mot fjällen. Vi återger här resenärsskribenternas berättelse::*

" SMÖRET ESTER!

eller

GOING FROM ONE COUSIN TABLE TO  
ANOTHER

Måndag den 26 maj inledde Gunnar "Fritz" Löwhagen och Ulf "Ivar" Löwhagen en kusin- och bildningsresa genom Mellansverige för att till sist styra kosan norrut mot södra Lapplandsgränsen.

På morgonen kom Gunnar med göteborgståget till Vänersborg och vår resa med bil kunde börja. 1203 anlände vi till Björkvägen i Hallsberg och åt en god lunch med Ethel "Greta" och Gösta Johansson. Elsie "Greta" och Ken Hagberg var på pensionärsresa. Trots njurproblem med dialys fyra gånger per dygn såg Gösta oförskämt ung och pigg ut; slank, solbränd, och slät i ansiktet som en barnrumpa. Ethel, som har problem med gula fläcken, kan inte längre köra bil men cyklar för fullt utan hjälm som den oförtrutliga ungdom hon är!

Några timmar senare svängde vi in på traditionell Löwhagen-mark, Marianne och Trygve "Fritz" Löwhagens ställe vid Hemsjön i Estabo, Åsbro (där fadarbror Bengt hade sin gård innan han fick MS och Snoddas kom och hälsade på honom). När Fritz köpte marken på 30-talet var det en dansbana där. Han slog två flugor i en smäll: 1) fick en fin sommarstugetomt. 2) eliminerade en dansbana.

Marianne och Trygve har en ljuvlig, mycket stor tomt där mycket av faster Annas själ finns kvar: massor av vilda blommor och gräsytor med klippta gångar mellan de olika husen. Det är till stor del vacker vild äng innan tomten dramatiskt sluttar ned i en tallbacke till den idylliska källsjön Hemsjön. En njutning att se detta i gräsklipparnas och grästrimrnarnas tidevarv då man överarbetar trädgårdar.

Det ursprungliga röda 30-talshuset, som nog flera av er äldre släktingar besökt, står kvar, men Marianne och Trygves dotter Sofia har ritat ett par hus till. Bl a året-runt-huset, som är en annorlunda skapelse med härliga fönster mot sluttningen och med en fantastisk utsikt ner mot sjön. Ett unikt hus målat i behagliga äggtemperafärger och med en imponerande inbyggd tälstenskamin. Ulf tycker det är extra roligt att se hur Ivars två dubbelspegeldörrar från hemmet på Östra Storgatan i Hallsberg kärleksfullt har skrapats och målats av Marianne. Man kan inte visa deras hus i någon heminredningstidning: det enorma koppartaket skulle kunna attrahera koppartjuvar!

Tisdag morgon besökte vi Anna och Fritz grav vid Hallsbergs landsförsamlings kyrka innan vi åkte genvägar som blev senvägar över kostigen Pålsboda-Kilsmo mot Vingåker, där vi åt lunch hos Ulfs vän Ulla innan vi fortsatte till Mariefred och Gripsholms slott och den statliga porträttsamlingen ( Gustav Vasa > Benny Andersson). En imponerande upplevelse! Den målning som var mest fotografiskt exakt men tråkig var Lars Gyllensten( var det ett foto?) Kul när konstnärerna tar ut svängarna. Astrid Lindgren och Elise Ottesen-Jensen kunde vi dock överhuvudtaget inte alls känna igen. Det var fullt med tyskar där, de har läst Tucholskys "Schloss Grpisholm" , en sällsam berättelse som även finns på svenska.

Tisdag kväll anlände vi till Tornstigen i Strängnäs och satt tillsammans med Ulla "Spänst-Ulla" Löwhagen och njöt över utsikten över staden med sin domkyrka när Börje "Abel" Löwhagen kom strävande uppför backen från stockholmståget. Syster Kerstin "Abel" Wilsby fyllde denna dag 73 år. Det blev tre separata gratulationssamtal till en något förbryllad Kerstin innan vi alla fyra klämde i "Ja må hon leva". Vi fortsatte kvällen med festivitas och glam i trädgården på baksidan. Herrsidan drack cognac och rökte kubanska bamsecigarrer och damsidan ( de två U:na Ulla och Ulf) drack Bailey´s. Epitetet "Spänst-Ulla" behöver kanske förklaras. I ur och skur tidigt varje morgon tar Ulla en snabb dryg timmes promenad och ser därför ut som hälsan själv.

Onsdag morgon, fortfarande i strålände väder, norrut och äntligen blev det besök i Albert Pictors Härkeberga kyrka. Börje och Kerstin, Pictors bild av ABEL var ljus, blond, blåögd och hederlig men Pictors hade sin medeltida tyska anti-semitism med sig i bagaget, så Kain var kroknäst, mörk och såg allmänt skum ut. Oj, vilka takmålningar!

Som ni kanske vet har Fritzgrenen en cineastisk ådra. Thomas "Fritz" Löwhagen översätter filmer en masse, Trygve och Marianne vallfärdar varje år till cineasten Gunnar när Göteborgs filmfestival pågår. Några av er har kanske sett att Lovisa "Fritz-Gunnar" Löwhagens namn ibland fladdrar förbi på bioduken i manussammanhang. Med detta som bakgrund vad annat kunde vi göra än att åka till Örsundsbro genuint folkliga och falurödfärgade träbiograf, som ligger i en liten sluttning ner mot en bäck, ett stycke svensk biografhistoria.

Onsdag lunch åt vi hos Staffan "Ivar-Ulf" Löwhagen i Uppsala. Staffan flyttar i augusti till Stockholm för att börja på advokatbyrån Mannheimer - Swartling, där redan Sarah "Abel-Börje" Löwhagen arbetar!

På eftermiddagen vidare västerut mot Heby och Gunnar "Josef" Löwhagen och Mariannes Löwhagens idylliska torp med bisurr. Vi hann bara se Gunnar "Josef" på en snabbfika innan hann stack till Stockholm och ordensarbete i Odd Fellow. För Gunnar och Ulf blev det dock tredje kvällen i rad med "ena rejäler middag" med middag och vin hos värdinnan Marianne. De har byggt om sitt torp och fått ett nytt duschrum och vi sussade gott i Duxsängar på övre våningen. Det är klass på kusininkvarteringen! Så tveka inte att ge er ut och resa. Boka in hos slakten!

Tordag for vi vidare i det försommara Sverige till Aguélimuseet i Sala som var litet men fint. Vi frataniserade med de gamla ministrarna Lena Hjelm-Wallén och Anita Gradin som vi träffade på. Konstnären Ivan Aguéli var en främmande fågel i svenskt kulturliv, konverterade till islam och dog i förtid när ett tåg i Barcelona körde över honom....

Dalälven passerades och det började vattnas i munnen vid tanken på god mat i Wiihs trädgårdars herrgård i Ockelbo, där göteborgaren och

fiskgourmén Gunnar ätit en himmelsk gös förra året, en gös som Ulf fick höra talas om mer och mer ju längre norrut vi kom!

Herrgården var stängd pga av att 200 gäster skulle serveras på kvällen, men på Ockelbos hotell fick vi båda 6:- i pensionärsrabatt. För 59:- fick vi dagens rätt, ett suspekt rotmos med fyra ovanligt bleka fläskkorvsskivor och en rejält bedagad grönsakssallad. Kontrasten till de senaste dagarnas festmåltidsodyssé hos Löwhaga-släktingarna var smärtsam! I Bollnäs tog man studenten och vi vinkade till festblåseklädda töser i stora bilar.

Eftersom vi tidigare under torsdagen passerat Dalkälven, fanns det inte längre grevar, ekar, kräftor och Löwhagare, så vi tog in hos gamla uppsalakompisar till Ulf i Järvsö och fredag morgon gick färden vidare mot östersund och Näliden där vi skulle hämta sommarhöns som varit sk frigående på "Pelle och Lisas hönseri", en storindustri med "nakna" hönor. Nu har vi fått 5 st ägg om dagen från våra sex nakenhöns. Av anständighetskäl får ni ingen hönsbild men väl ett utvikiningsfoto av Gunnar draperad i en Fjällbrynt badhandduk. Om ni inte visste det så ligger Skansnåset i mesens centralområde, där Börje "Abel" Löwhagen på 60-talet basade för Esso, när han var vår nordligaste Löwhagare.



*Gunnar poserande vid utomhusduschen*

Nu åtta dagar efter avresan skiner solen och Gunnar och Ulf sänder soliga hälsningar till hela tjock släkten! Idag har Gunnar lagat provancalska kåldolmar och vi har haft två gammpojkar på 55 respektive 65 år här på middag. Gunnar njöt av dialekten. Barbro kommer till midsommar. Om ni inte redan vet det, är Gunnar en eminent kock som bl a har lärt Ulf och Babs att göra proffsig salladsdressing redan för många år sedan. Om ni passerar Hoting på E45 i sommar är det bara 5 mil upp till Skansnäset för att ta in på ett gästrum och få äta vår berömda äggfrukost! Vi är här till i september!"

Hälsningar

*Gunnar*

*ulf*

vid kameran

vid pennan

Vår adress och telefon:

Barbro och Ulf Löwhagen

Skansnäsets skola

830 81 NORRÅKER      Tel 0671-320 51

### **Fritz knep för att visa upp en duktig klass**

I tidningen Södra Närkes Tidning nr 6 i år kan man läsa om Fritz Löwhagen. Det är i ett kåseri om skolavslutningar förr. Vi citerar:

"Skolavslutningar idag är inte desamma som när vi gamlingar gick i skolan. Då skulle vi ha nya kläder, vara fina i håret och ha nya skor, som skulle vara extra stora för att växa i. Skorna skulle räcka minst hela sommaren, därför fick vi stoppa bomull i tårna när de var nya. Våra mammor köpte tyg och sydde för brinnande livet. Så fick vi öva och öva för att kunna svara rätt när föräldrarna inför examensdagen kom och lyssnade i skolan. Min pappa hade den gamle Fritz Löwhagen som lärare i Östra skolan i Hallsberg. Pappa berättade att lärare Fritz bestämde att kunde man frågan skulle man räkka upp höger hand. Kunde eleven ej svaret skulle han räkka upp vänster hand. Föräldrarna fick då intrycket att eleverna var mycket duktiga när alla händer var i luften. Fritz lät naturligtvis bara elever som räckte upp höger hand svara! Samma regel tillämpade Fritz när folkskoleinspektören kom på besök"

Smart Fritz, säger vi sentida släktingar! Talade du någon gång med din bror och lärarkollega Abel om detta listiga knep?

### **Gren Josef planterade körsbärsträd i Löfhagen**

Gunnar Löwhagen, gren Josef, berättar att alla syskon och Dag Löwhagen med familj var några dagar hos Ingegerd i Löfhagen i våras. Det var dags för den traditionella vårfejningen av trädgården. Dag och Bertil Löwhagen sågade ned några gamla körsbärsträd. Det var sång från en motorsåg och buller från en traktor. Körsbärsträd måste ju finnas på Löfhagen så att det gives körsbärssylt till ostkakan. Därför planterades två nya körsbärsträd och två äppelträd. Det var inte bara arbete utan festligt också. Det festades hos Ingegerd, på Östanå Vårdshus, hos Christina och Anders Elander i

Holsbybrunn och hos Chatarina och Dag på Strömsholm. Hur många dagar var ni där nere – redaktörens anmärkning?  
Här kommer en bild:



*Gunnar i planteringstagen. Han övervakas av fr. vänster Dag, Ingegerd, Bertil, ?, Gun-Britt, Christina, Louise, Amanda och Martin*

### **Barnbarn på gång i gren Abel/Börje**

Glädjeämnet i gren Abel är att Börje och Ulla ska få sitt första barnbarn. Det är Mattias Löwhagen och Annica Ewing i Stockholm, som väntar tillökning i oktober. Det ska bli kul att bli farfar och farmor!

Min sjukdom under året har varit det trista. I april tvingades jag till en andra akut operation, då jag hastigt drabbades av brusten blindtarm. Före den första operationen i oktober hade jag aldrig legat på sjukhus. Nu är jag väl förtrogen med sjukhusmiljön. Det klagas mycket på sjukvården. Jag har blivit väl bemött och fått den vård och hjälp jag behövt. Min specialistläkare, norskan Tone Holmås på kirurgen i Eskilstuna, är toppen!

Kerstin Wilsby med särbo Lennart Andersson och Birgitta Sjöberg har varit på SPA-hotell i Litauen under senvåren. Flera som träffat damerna uppgav att de var sötare och fräschare än någonsin när de återkom efter en intensiv behandlingsvecka.

## Ha en skön sommar!

Vi har haft en härlig start på sommaren. Vilket väder det har varit i slutet av maj och i början av juni! Nu behövs det regn för att hindra torka. Sommaren är en tid då vi reser och hälsar på varandra mer än vad vi annars gör. Glöm inte bort slakten när du är på resa. Gör som Ulf och Gunnar, åk och hälsa på! Vår släkt finns nästan överallt. Jag är övertygad om att alla i slakten uppskattar besök av andra släktingar. Ta fram släktboken från släktmötet 2006. Där har du alla adresser och telefonnummer. Ett besök kring en kopp kaffe eller en måltid skapar inte bara fin kontakt. Besöket drygar ju ut semesterkassan också! Det är heller inte fel eller hur? Vilka kommer till Strängnäs i sommar och hälsar på Ulla och mig? Många hoppas vi. Välkomna!

Ha en skön sommar!

Strängnäs, midsommarveckan 2008

Börje Löwhagen