

Släktmötet 3-4 september 2011

Dag 1

Den 3 september – den stora släktmötesdagen – sken solen över Vetlanda.

Den deltagare som anlände först var Bo Löwhagen i gren Ivar. Bosse var på plats redan halv tio och hade kört ända från Helsingborg. Vår lokal på lördagen var Njudungsgymnasiet. Det visade sig vara det bästa och mest ändamålsenliga stället för en släktträff vi hittills varit på. Tidigt ordnade vi till en incheckningsdisk, som bemannades av Ulla Lingmerth, gren Hanna och Ulla Löwhagen, gren Abel. Sarah Löwhagen, gren Abel bemannade en speciell disk för försäljning av den nya släktboken, som kommit direkt ur pressarna några dagar tidigare.

Vid 1030-tiden började de släktingar som avsåg att delta i släktföreningens årsstämma att komma. Vid incheckningsdisken såg Ullorna till att alla betalade för lunchen och eventuell bussresa dag 2.

Flickorna tog även betalt för medlemskap i släktföreningen. Innan vi gick in för att genomföra årsstämman bjöd Marianne Löwhagen, gren Josef på kaffe och smörgås. Det smakade bra. Många hade rest långt på morgontimmarna.

Stämman samlade cirka ett trettiotal släktingar och genomfördes på en knapp halvtimme. Den leddes av den avgående åldermannen Gunnar Löwhagen, gren Josef. Stämman valde som väntat Lars-Rune Lingmerth, gren Hanna till ny ordförande i släktföreningen Löwhagen för perioden 2011-2016. Lars-Rune är inte bara vår ordförande. Han bär också numera den traditionsrika titeln ålderman. Till vice ordförande valdes Lotta Löwhagen Lundberg, gren Josef. Stämman beslöt också att nästa släktmöte skall hållas 3-4 september 2016. Du som är intresserad av allt som tilldrog sig på stämman kan läsa stämmoprotokollet som du hittar under länken "släktföreningen" här på hemsidan.

Vid 12-tiden började släkten samlas i stora skaror. Efter att incheckningen passerats inbjöds till mingel och korv med bröd och dricka i skolans ljusa och trevliga matsal. Matsalen var som gjord för mingel. Den goda stämningen infann sig direkt. Det fina vädret påverkade humöret och många kände varandra och tyckte det var kul att träffas igen.

Klockan ett startade programmet i aulan. En kontakt med incheckningsdisken visade att inte mindre än 127 släktingar passerat vändkorsen. Gunnar Löwhagen hälsade välkommen och berättade att stämman valt Lars-Rune Lingmerth som släktens nya ålderman. Lars-Rune kallades upp för att motta den släktsked i silver som skall förvaras av åldermannen. Till skeden hör också ett vackert schatull och en ordförandeklubba i rönnbärstrå, slöjdat av Anders Elander, gren Josef.

Därefter tog Lars-Rune över. Även han hälsade välkommen och vände sig särskilt till Lars Österberg, gren Emma och Gudrun Ragnerby, släktforskare från Bäckaby. Lars-Rune kallade så fram de avgående åldermännen Börje Löwhagen, gren Abel och Gunnar Löwhagen. Börje och Gunnar mottog vardera som tack en bok om Småland. Lars-Rune fortsatte och informerade om dagens stämma och om släktföreningen. Han lämnade sedan över till Gunnar som inledde med att visa en bild på släktens utveckling från våra närmaste anfäder, Karl och Augusta Magnusson, och fram till idag. Släkten, så som vi räknar den idag, bestod av två personer på 1890-talet. Idag har den vuxit till inte mindre än 294. Gunnar berättade också om den släktforskning Börje Löwhagen bedrivit och som resulterat i att han hittade en ny anfader. Vår nye anfader - Per Jonsson - kom till Löwhagen 1694. Sen var det dags för Olle Löwhagen, gren Josef, att på sitt humoristiska sätt kåsera kring Gösta Löwhagens film från släktmötet 1976. Nio av våra grenfäder levde 1976 och fanns med i filmen. Det var ett glatt igenkännande. Vi kände också igen oss själva - med viss hjälp av Olle - fyrtiofem år yngre än vad vi är idag. Innan det var dags att bryta upp för lunch hade vi en minnesstund och tyst minut för de

släktingar som avlidit sedan förra släktmötet.

Gunnar och Marianne Löwhagen bjöd in till lunchen som bestod av en dignande buffé med kyckling, fläskfilé, potatissallad, grönsaker, exotiska frukter och ostbricka. Stämningen var hög kring borden. Lokalen var luftig så det var lätt att vandra till andra bord för en pratstund. Barnen hade en annan matsal och skolans korridorer att röra sig i. Under lunchen uppmärksammades Lennart Löwhagen, gren Fritz. Lennart som numera är vår släkts nestor fyllde dagen till ära 87 år. Hurraropen ekade i matsalen.

Före ostkakan kom på borden tittade vi på ytterligare en film i aulan om vår Martin Löwhagen (d. ä.) som Olle producerat. Martin var en annorlunda Löwhagare. Han var poet och filosof med en djup kristen tro. Filmen berörde oss mycket. Den speglade Martins liv och tankar. Martins liv blev allt för kort. Han gick bort vid 23 års ålder av brusten blindtarm, en sjukdom som var dödlig på den tiden då nutidens mediciner saknades.

Dag och Catarina Löwhagen tackade på släktgården Löfhagens vägnar Gunnar och Börje för deras engagemang och insatser för slakten under deras mångåriga åldermannskap. Som gåva överlämnades tennljusstakar fäst på en ekplanka från Löfhagens marker.

Efter att ha sjungit Börje Löwhagens släktvisa var det äntligen dags för ostkakan med tillbehör, en av dagens höjdpunkter. Och kaffe förstås. Ostkakan var hemlagad och kom från Nässjö. Bakerska var Ingela Bäck. Hon vann ostkake-SM 2010. Att det var mästarklass på ostkakan kändes direkt. Mums! På väg till ostkakan togs det traditionella gruppfotot av Jonas Winther, gren Abel.

Uppbrottet och avskeden den här dagen tog tid. Många åkte hem efter mötet och hade därför mycket att säga till varandra. I vissa fall kommer det att dröja fem år till vi ses igen. Omdömena om dagen var positiva. Det fina vädret, lokalerna, den goda maten och alla trevliga släktingar lade en fin grund till det lyckade släktmötet.

Efterhand kommer vi att lägga ut foton från släktmötet på hemsidans "slakten i bilder". Dela gärna med dig av dina foton genom att kontakta undertecknad eller web-redaktören. För dig som är med på Facebook och är medlem i Släktens Löwhagens Fan Club finns fler bilder att beskåda. Den förnäma klubben är avsedd för släktens yngre förmågor. Men även äldre släktingar som känner sig ungdomliga är välkomna. För att komma med söker man om medlemskap. Kontakta Martin Löwhagen (d.y.) på e-postadressen : martin.lowhagen@gmail.com

Under släktmötet delade vi ut en adresslista, där adress, telefonnummer och i förekommande fall e-postadresser finns angivna. Tanken med adresslistan är att vi i slakten ska bli bättre att hälsa på varandra. Slakten finns över hela landet. När du ger dig ut på resa kolla i adresslistan vilka släktingar som finns efter din resväg. De blir glada om du hälsar på och bjuder säkert på en kopp kaffe. Som Löwhagare har ni mycket att prata om.

Dag 2


Besöket i Löfhagen var uppskattat

Temat för dagen var " resa i våra fäders fotspår ". Vi samlades i Vetlanda på Njudungsgymnasiets parkeringsplats. Vi var ett drygt tjugotal entusiaster från släktens äldre generationer. Vi kördes runt i buss av vår nye ålderman Lars-Rune Lingmerth. Genom vänligt tillmötesgående från Lingmerths Buss i Tranås kunde vi till en symbolisk penning få njuta av en rundresa på ca tio mil i Vetlandatrakten till platser som på olika sätt berört vår släkt. Guidningen ombesörjdes på ett strålande sätt av Gunnar Löwhagen och Lars-Rune. De berättade utförligt om de platser som våra släktingar bott och verkat på. Vi passerade Holsbybrunn, Alseda, Trollebo, Lemnhult, Korsberga, Sandebo för att göra ett längre uppehåll i Löfhagen, där korv med bröd och kaffe med dopp väntade.

Återresan skedde bl a över Bäckaby och Lina Sandells Fröderyd.
Det var en intensiv och nostalgisk dag vi fick uppleva. Tack Gunnar och Lars-Rune!

Vi ses på släktmötet 2016. Förhoppningsvis möts vi tidigare.

Heja släkten Löwhagen!

Text: Börje Löwhagen Bild: Jonas Winther